



Vieringen in de Goede Week
en met Pasen
bij de Haagse Dominicus

OVER DE VIERINGEN

In de week voor Pasen gedenken wij de laatste dagen van het leven van Jezus; de laatste maaltijd, de lijdensweg, zijn sterven. Met Pasen vieren wij de ervaring van opstanding en opgewekt worden.

Krachtige verhalen die de eeuwen hebben overleefd omdat ze raken aan onze eigen ervaringen van samenzijn, lijden en afscheid nemen. Maar ook... elkaar levend in herinnering houden, elkaar steunen en voortgaan.

Het oude verhaal en onze verhalen willen we niet los van elkaar zien. We hopen uit te komen bij Pasen als een krachtig vieren van hernieuwd leven.

- **Witte Donderdag – 29 maart om 19.30 uur**

Leven-gevende verhalen

We zoeken verbinding met elkaar in het duister van deze dagen. We delen brood en wijn en verwachten het licht.

- **Goede Vrijdag – 30 maart om 19.30 uur**

Van ons genomen...

Onrecht ervaar je wanneer je de vrijheid wordt ontnomen, je toekomst, je waardigheid. Soms wordt het leven zelf mensen ontnomen. We gedenken dit onrecht en lijden. We luisteren naar het lijdensverhaal van Jezus en naar verhalen en gedichten over eigentijds lijden, zichtbaar om ons heen, van onszelf.

- **Pasen – 1 april om 10.30 uur**

...altijd Aanwezige

Bijna niet te geloven, maar toch! Dan zijn er verhalen en getuigenissen dat ze de Levende hebben gezien, ontmoet, ervaren. Hij die dood was is aanwezig in hun midden, en hoe! Die vraag stellen wij ons ook. Is Pasen ook onze ervaring van de altijd Aanwezige...en hoe?

DE HAAGSE DOMINICUS

De **Haagse Dominicus** is een oecumenische geloofsgemeenschap voor nieuwe bezieling. Vanuit onze betrokkenheid op mens en maatschappij komen we tweemaal per maand bij elkaar voor een eigentijdse viering met aansprekende teksten en liederen. We zingen vooral liedteksten van Huub Oosterhuis.

De Haagse Dominicus is een plek waar je vanuit de grond van je hart kunt meezingen en waar overwegingen diepgang hebben. We bezinnen ons op actuele en fundamentele vragen van mens en samenleving. De bijbel wordt daarbij verstaan als richtinggevende bron van inspiratie, als tijd en plaats overstijgende uitdrukking van ervaringen van mensen.

Kernwoorden van de Haagse Dominicus zijn:
verdiepen, inspireren, zingen, ontmoeten, verbinden, doen.

De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door het **Koor van de Haagse Dominicus** o.l.v. Jan Hulsbergen en met Julia Urinyova op vleugel.

- Op Witte Donderdag is er een meditatieve viering met zang door alle aanwezigen (geen koor).
- De voorgangers in de vieringen zijn:
 - Ria Huisman en Jolly van der Velden (Witte Donderdag)
 - Ad de Gruijter en Heleen Goddijn (Goede Vrijdag en Pasen)

www.haagsedomnicus.nl

informatie@haagsedomnicus.nl



De Haagse Dominicus is aangesloten bij de Groene Kerkenactie.



Haagse Dominicus... oecumenische geloofsgemeenschap voor nieuwe bezieling